

Frans Smolders († 24 jaar)

Naam: Smolders Franciscus
Geboren te: Turnhout
Geboren op: 8 januari 1890
Overleden te: Sint-Joris-aan-de-IJzer
(Uniebrug)
Overleden op: 19 oktober 1914
Burgerlijke stand: ongehuwd
Beroep: ijzergieter

Franciscus SMOLDERS was het vierde kind uit het eerste huwelijk van ijzergieter Josephus Hendricus SMOLDERS en kantwerkster Maria Catharina MELIS

Frans is voor de oorlog vrijgezel en woont in het gezin van zijn vader op de Korte Begijnenstraat nr. 49 (of 47) in Turnhout. Hij is zoals zijn vader ijzergieter van beroep.



Frans SMOLDERS was van de lichte 1910 en wordt in het Belgische leger ingelijfd op 4 juli 1910. Zijn actieve dienst begint op 3 oktober 1910. Hij is soldaat 2de klas bij het 7de Linie, 2de Bataljon, 7de of 3de Compagnie met stamnummer: 107/56618. Hij is 1,68 m groot, heeft een ovaal gezicht, blauwe ogen, een lange neus, een ronde kin, een kleine mond en kastanjebruin haar en wenkbrauwen. Zijn militaire diensttijd verloopt zonder bijzondere incidenten. Slechts één keer wordt hij gestraft met 7 dagen kwartierarrest omdat hij op 4 december 1911 het kwartier heeft verlaten van 19.30h tot aan het avondappel, hoewel zijn compagnie van piket was.

Het 7de Linie vormt samen met het 27ste Linie de 7de gemengde brigade die in de 2de Legerdivisie strijdt. Zijn hoofdkwartier ligt in Antwerpen in kazerne 7-8. In augustus 1914 strijden ze in de omgeving van Leuven en Mechelen, tegen het einde van de maand te 's Gravenwezel. Van 8 tot 10 september nemen ze deel aan de uitval uit Antwerpen: ze heroveren Aarschot, vechten in Sint-Katelijne-Waver, Kontich, Lint en Borsbeek. Begin oktober trekken ze terug via Schoonaarde en spelen in de Slag aan de IJzer een belangrijke rol bij de Uniebrug in Sint-Joris-aan-de-IJzer. Daar blijkt Frans SMOLDERS op 19 oktober 1914 vermist. Later worden zijn stoffelijke resten ook niet teruggevonden. Hoewel er serieus moeite wordt gedaan om getuigen te zoeken en contacten te leggen met gemeentes, wordt geen overlijdensakte gevonden en is tot op vandaag ook zijn graf niet gevonden.

Aan Frans SMOLDERS werden postuum de onderscheidingen van Ridder in de Orde van Leopold II met palm en het Oorlogskruis toegekend.



Voorstelling op initiatief van de Koninklijke Nationale Unie der Reserveonderofficieren, Kring West-Vlaanderen (KNUROO)

Bron: Kempense Klapprozen (<https://www.kempenseklapprozen.be/>)