

Louis Peeters († 33 jaar)

Naam: Peeters Louis

Geboren te: Geel

Geboren op: 24 augustus 1881

Overleden te: Sint Joris (IJzer)

Overleden op: 21 oktober 1914

Burgerlijke stand: ongehuwd

Beroep: schoenmaker

Ludovicus Peeters, wordt geboren te Geel op woensdag 24 augustus 1881. Hij is het vijfde kind van Josephus Peeters en Maria Carolina Aerts (†1885). Zijn beide ouders zijn dagloners.

Vóór zijn wederoproeping in 1914 staat Louis ingeschreven als schoenmaker in Geel.

De militiewet van 21 maart 1902 bepaalt dat de aanmonstering bij het leger voortaan gebeurt door vrijwillige dienstneming. Het contingent wordt aangevuld met dienstplichtigen, die jaarlijks worden opgeroepen en aangeduid met het **lotingssysteem**. De militiewet van 18 november 1909 schaft het lotingsysteem af en voert de beperkte persoonlijke dienstplicht in voor één zoon per gezin. De diensttijd voor de infanterie wordt tevens verkort van 24 maanden tot 15 maanden. Louis valt nog onder het principe van de eerste wetgeving en komt als **vrijwilliger** (met premie) in dienst in 1909, als Soldaat 2^{de} klas. Hij wordt toegevoegd aan het **7^{de} linieregiment** met stamnummer 56190, en gekazerneerd in Antwerpen.

Op 29 september 1911 gaat hij met onbepaald verlof en wordt terug onder de wapens geroepen op 1 augustus 1914 (mobilisatie). Met zijn Eenheid neemt hij deel aan de uitvallen uit Antwerpen: gevecht bij Wespelaar (24-26 augustus 1914), en gevecht bij Aarschot (9-12 september 1914). Het 7^{de} Linie trekt zich op 19 oktober 1914 terug op de linkeroever van de IJzer en helpt om het Duitse offensief van 21-23 oktober tot staan te brengen. Rond de Uniebrug wordt hevig gevochten. Na vier dagen van moordend Duits artillerievuur eist de uitputting zijn tol, en moeten de Belgen zich terugtrekken.

Tijdens deze verwoestende strijd laat Louis het leven op 21 oktober 1914. Hij wordt begraven achter de dijk, op de linkeroever van de IJzer, ongeveer 300 meter ten zuiden van de **Uniebrug**. Zijn **graf is later niet teruggevonden**. Mogelijks is Louis één van de vele *'onbekende soldaten'* die rusten op de militaire begraafplaats van Ramskapelle.

Over militaire onderscheidingen is geen informatie gevonden.



Voorstelling op initiatief van de Koninklijke Nationale Unie der Reserveonderofficieren, Kring West-Vlaanderen (KNUROO)

Bron: Kempense Klapprozen (<https://www.kempenseklapprozen.be/>)

